

RTC Twente Denekamp 25 Jaar

Uitgavenoverzicht Feestavond 27 september 2003

	werkelijk	begroot
drukwerk:	€ 350,00	€ 350,00
muziek feestavond	€ 150,00	€ 150,00
bloemen/receptieboek	€ 61,95	€ 250,00
onvoorzien/aankleding	€ 66,82	€ 100,00
2x wielbroek rtc	?	€ 0,00
arrangement Sterrebos	€ 4.193,91	€ 6.410,48
	€ 4.822,68	€ 7.260,48

- stufpi ere voorzitter opzoeken
Yohan Basscher
- 1988 v.oorz Jan Goossint
- v.oorz 7/1-2004 20.00 klep
aan breeding boek.
- zaterdag 7/2-2004 1600
jub. commissie uitstoppen
- Jan oph duofab v Rene.



WIELCONTACT 2003

RTC Twente is opgericht op 24-4-1978 en gevestigd in Denekamp.
RTC Twente is aangesloten bij de Nederlandse Toerfiets Unie.
Uitgave: **Oktober 2003**

Wielcontact is een periodieke uitgave van RTC-Twente Denekamp

Het jubileumfeest (lid Jubileumcommissie)

Maandenlang hadden we er met z'n allen naar toe geleefd, maandenlang was de jubileumcommissie al bezig met de voorbereiding. We hebben het natuurlijk over het jubileumfeest van RTC Twente ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan.

Het was dat er bij binnenkomst vele bekende gezichten waren want anders was menigeen weer naar huis gegaan. Wie bedenkt nou om op een feest van een wielervereniging Dr. Ferrari en Dr. Michailov uit te nodigen. Zelf was ik in de veronderstelling dat Dr. Michailov nog vast zou zitten maar schijnbaar durft hij zich weer onder het wielerspubliek te mengen. Voor Dr. Ferrari is het een ander verhaal. Zijn successen met Armstrong zetten hem in een ander daglicht, maar goed wat beide heren bij avondlicht deden was niet goed te praten. Zonder schroom schreven ze aan alle feestgangers EPO voor. Het recept was vervolgens in te leveren bij de apotheek Beuningen waar "Willy Voet", een aantal kilo's zwaarder en voorzien van een "Nijhuis haardos" de medicijnen uitdeelde.

Eenmaal bij binnenkomst in de "permanence" was het direct al duidelijk wat de avond ons zou brengen, spanning actie en sensatie. Op een groot videoscherm werd een film gedraaid van de tijdens de Ronde van Nederland verreden tijdrit. De Ullrichs, Armstrongs en Millars van RTC Twente kwamen veelvuldig prominent in beeld. Natuurlijk is dat kenmerkend voor onze vereniging, je kunt nergens in Twente fietsen of je komt ons immers wel tegen. Nijmeijer Productions in samenwerking met motar Brummelhuis had er een knap staaltje werk van gemaakt. Laten we hopen dat de belangstellenden in het bezit kunnen komen van de DVD. Als dat tot de mogelijkheden behoort dan zullen we dat wel in Wielcontact lezen.

Nadat de klok van acht uur was bereikt werden we welkom geheten door de ceremoniemeester Theo Snoeijs. In vogelvlucht presenteerde hij het programma van de avond en introduceerde hij onze voorzitter die het "officiële" gedeelte van de avond voor zijn rekening nam. Rene Borgerink had een prachtig verhaal voorbereid. Een terugblik op 25 jaar RTC. In het kort schetste hij het ontstaan van de vereniging. Hij preees daarbij de actieve houding van de leden, kenmerkend voor de vereniging. Vanaf het ontstaan van de vereniging hebben de leden ervoor gezorgd dat de club leeft. Of het nu gaat om ondersteuning bij clubactiviteiten of activiteiten buiten de club, de mouwen worden opgestroopt. Een kenmerkende eigenschap die behouden moet worden voor de club. Zonder andere mensen tekort te willen doen werden achtereenvolgens Gerard Meijer, Johan Smithuis en Jan Goossink in het zonnetje gezet. Alle drie de personen hebben namelijk een bijzondere staat van dienst. Gerard Meijer werd als 25-jarig bestuurslid benoemd tot erelid. Johan Smithuis werd bedankt voor ruim 15 jaar sponsorschap en benoemd tot lid van verdienste. Tot slot werd Jan Goossink bedankt voor zijn voorzitterschap gedurende 14 jaar en benoemd tot erevoorzitter. Na dit officiële gedeelte keek onze voorzitter nog even terug op het afgelopen jaar; de sponsortocht, het aanbieden van de duo-fiets, het clubweekend naar Haltern, de tijdrit tijdens de ronde van Nederland. Wat lang niet iedereen wist was dat er ruim voldoende geld was opgehaald voor de duo fiets. Zoveel zelfs, dat er geld was overgebleven. Tot ieders verbazing was er nog € 1.000,00 overgebleven en dat werd in de vorm van een cheque aangeboden aan de Stichting "de Lange Braak". Deze stichting biedt onderkomen aan verstandelijk gehandicapten. Zij bieden ook dagopvang in de vorm van agrarische werkzaamheden. De bewoners hebben de zorg over kippen, paarden, koeien, schapen en moestuinen. Een van de medewerkers, vergezeld door twee bewoners, namen de cheque in ontvangst. Zij waren zeer verguld met dit geldbedrag dat goed besteed kan worden. Laten we met zijn allen trots zijn dat wij als vereniging een stichting een fraaie cheque aan kunnen bieden. Zonder de actieve houding van de leden was dit niet mogelijk geweest. Deze aanbieding was tevens het einde van het officiële gedeelte namens de voorzitter. Voordat Theo de feestzaal vrijaf gaf tot een uur of tien kondigde Stefan Kamphuis namens de jubileumcommissie de geboorte van het jubileumboek aan. Symbolisch werd er een eerste gesealde exemplaar aan het bestuur aangeboden. De definitieve uitgave zal waarschijnlijk aan het begin van het volgend jaar van de pers komen, nog even geduld dus! Om tien uur was het tijd voor een quiz met de enige echte quizmaster Willy Voet. Tot die tijd was er dus voldoende tijd om herinneringen op te halen en lekker bij te kletsen.



Er ontstond een gezellige sfeer, er vloeide voldoende drank! De quiz bestond uit een aantal vragen over getoonde foto's. Er waren foto's bij die terug gingen naar de oprichting van de club, maar ze waren er ook van het clubweekend van juni dit jaar. Van iedere fietsgroep moest een afvaardiging de vragen beantwoorden en u raad het al, de groep met de meeste goede antwoorden zou winnen. Nadat alle vragen gesteld waren was er een gelijke stand tussen groep 1 en groep 4b. Een laatste verlossende vraag bracht de winst bij groep 4b. Het werd mij niet duidelijk wat precies de eerste prijs was, maar in ieder geval levert het een eervolle vermelding op in dit verslag en dus in Wielcontact. Uit de woorden van Theo (die zich na de quiz weer zonnig de microfoon moest grijpen) bleek dat er nog een verrassing uit de hoge hoed getoverd zou worden, wanneer was onbekend. Inmiddels was het hapjesbuffet geserveerd en dat stilde ieders trek. Er was een verscheidenheid aan lekkernijen, salades, vlees, vis en stokbrood. Natuurlijk allemaal prachtig opgemaakt en gedekt. Het was eigenlijk jammer dat er van gegeten werd.

Op een totaal verrassend moment werd de mysterie guest van de avond aangekondigd. Onze eigen **Rene Jan van Froger Veen** maakte zijn opwachting. Al heupwiegend bracht hij de zaal, vooral de vrouwen, in extase. Dat was hem in zijn wielertentue nog nooit gelukt. Als de wederopstanding van Elvis Presley kreeg hij de zaal op zijn kop. Oude tijden herleefden in 't Sterrebos, het was echt waanzinnig. Als je toch zo kunt zingen dan kan ik me niet voorstellen dat je nog op de fiets stapt om je finaal stuk te rijden. Nadat de apotheose van de avond voorbij was werd er tot middernacht nog gezellig doorgekletst en gedronken. Zoals op een echte bruiloft werd de avond afgesloten met een bak stevige koffie. De feestavond liep teneinde, de feestgangers verlieten stilletjes de zaal om huiswaarts te keren en onder de wol te kruipen om vervolgens om half tien weer

Jubileumcommissie bedankt voor de geweldige organisatie, Theo bedankt voor jou ceremoniële taken, leden bedankt voor de gezelligheid. Tot de volgende keer.

Uitgebreide foto rapportages op internet (Bestuur)

Wellicht ten overvloede willen wij jullie nogmaals wijzen op onze website www.rctctwente.nl. Hierop staan vele foto's geplaatst van het aanbieden van de duo-fiets, de jubileum fiets tweedaagse en de Ronde van Nederland. Zeer zeker het kijken waard. Wellicht om enige foto's te downloaden voor eigen gebruik.

Uitgebreid verslag van de 28^{ste} Euregio Fiets-4-daagse op internet (Ad Kamphuis)

Paul Wiefferink heeft een uitgebreid verslag gemaakt van de 28^{ste} Euregio Fiets-4-daagse. Dit verslag is onlangs geplaatst op onze website www.rctctwente.nl. Elke dag wordt op een ludieke verslag gedaan van de gebeurtenissen. Leuk leesplezier voor de komende lange wintermaanden! Namens deze weg willen wij Paul Wiefferink hartelijk danken voor zijn betrokkenheid en bereidwilligheid om een en ander voor ons te doen.

Spinning tijdens de winterperiode (Bestuur)

Om de fietsconditie ook tijdens de winterperiode op peil te houden, zijn wij van plan om tijdens de winterperiode (oktober tot maart) spinning aan te bieden voor clubleden bij de sportschool Joy-In te Denekamp. RTC Twente kan wekelijks (of vaker afhankelijk van de aanmeldingen) de zaal met instructeur huren. De sportschool beschikt per half oktober over 15 spinning apparaten, zodat per les 15 personen kunnen deelnemen. Om de kosten zo beperkt mogelijk te houden is het van belang dat ook 15 personen daadwerkelijk deelnemen. Uitgaande van 15 deelnemers bedragen de kosten 4 euro per persoon per keer (maandelijks 16 euro). De duur van een spinning les is 45 minuten tot een uur. Bij voldoende deelname zal per half oktober of 1 november worden gestart en overleg worden gepleegd met de sportschool op welk tijdstip de zaal kan worden gehuurd. Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Thea Snoeijs, telefoon 0541-355383.

Ploegentijdrit op DVD (Rudi Nijmeijer)

De gehouden ploegentijdrit tijdens de Ronde van Nederland is opgenomen op DVD. Deze opname duurt ongeveer 45 minuten.

Uitgebreide rapportages, verslagen en interviews van meerdere deelnemers zijn te bezichtigen en te beluisteren. Bestellingen via Rudi Nijmeijer, Tel 053-5386619 of via e-mail circu@planet.nl. De kosten die hieraan zijn verbonden bedragen per dvd € 10,-.

Algemene Ledenvergadering 2004 (Bestuur)

De Algemene Ledenvergadering van RTC Twente zal op donderdag 19 februari 2004 plaatsvinden. Deze vergadering zal worden gehouden in de "Tafel van Twenthe" en begint om 19.30 uur. Een definitieve uitnodiging en een agenda zal ruim van te voren aan alle leden worden toegezonden. Noteer deze datum reeds in jullie agenda van 2004!

Geboorte Daan Oude Bruinink

Op 1 augustus 2003 is geboren Daan, zoon van Bart en Nancy Oude Bruinink. Ouders van harte proficiat!



(Vermelding in deze rubriek alleen bij toezending van een bericht)

